



2.2.2

### 2.2.1 Alkmaar anders

Alkmaar beleven vanaf het water, dat kan bij René en Carla Woltheus. Zij verzorgen sinds 1989 'grachtenrondvaarten' door de stad. Vanaf de Mient vertrekt op elk heel uur van april tot eind oktober een 'open' boot langs de verschillende monumenten. Op zich bijzonder zo'n 'dakloze' boot, want hierdoor is het mogelijk om, als de passagiers even bukken, op de mooiste plekjes van Alkmaar te komen. En als het regent, schuil je óf onder een paraplu óf wacht je de bui af onder een brug. Hierdoor wordt de driekwartier durende tocht 'een ervaring'. De gids vertelt de stadsverhalen en geschiedenis en als het nodig is in verschillende talen. Carla zegt lachend: "Het hele jaar zijn we met de boten in de weer, met de rondvaarten en het onderhoud. En als we op vakantie zijn, blijft het water trekken: meestal zitten we binnen een uur óf op een boot óf aan het water."



2.2.1

### 2.2.2 Schuitje varen...

Als je op een mooie zonnige dag door Alkmaar loopt, kom je ze vanzelf tegen: kanoërs in een boot van 'De Kraak'. Of een groepje mensen in een motorboot van dezelfde verhuurder waarvan er één roept 'bukken!' voor een lage brug.

Hans Kraakman verhuurt waterfietsen, kano's, fietsen, motorboten en steppen. Zelf is hij een echte waterrat. In de zomermaanden staat hij in één van zijn winkels en helpt mensen op weg met een bootje. In de wintermaanden is hij kapitein op zeeschepen en reist de hele wereld over.

Hans Kraakman: "Als kind was ik altijd al bezig met water, lekker varen met een rubberboot. Op mijn vijftiende ging ik werken in de zeevaart, en dat is zo gebeven. In de zomermaanden regel ik veel voor anderen. Ik vind het dan ook heerlijk om in de winter mijn eigen dagen in te delen als kapitein, afhankelijk te zijn van het weer. Water geeft me rust, en een enorm gevoel van vrijheid."



### 2.2.3 Lekker uitwaaien met Woltheus Cruises

De rederij, die vanuit Alkmaar cruises verzorgt in heel Noord-Holland, is in 1976 opgericht door Dick en Co Woltheus. Woltheus Cruises is altijd een familiebedrijf geweest, tot het in 2003 werd voortgezet door Fred en Irma van Maanen. Nadat zij al het deel van het bedrijf in Haarlem in 2002 hadden overgenomen, werden zij ook gevraagd om de zaak in Alkmaar over te nemen, waar zij geen seconde over nadachten. 'Wij doen het!' Al-lebei hebben zij affiniteit met het water: Irma werkt al sinds 1988 op de schepen en kantoren van Woltheus Cruises, zij verzorgde aan boord het horecagedeelte en is een echt 'gezelligheidsdier'. Fred heeft jarenlang voor defensie gewerkt, waar hij o.a. heeft gedoken. Fred en Irma van Maanen: "Wij verhuren salonschepen en verzorgen verschillende cruises; MolenCruise, CruisingNightClub, AlkmaardermeerCruise en varen ook regelmatig naar de Zaanse Schans en Amsterdam, maar ook in Haarlem verzorgen wij diverse cruises. In

Alkmaar valt het ons op dat de mensen bijtijds klaarstaan om op te stappen, kennelijk willen zij de boot absoluut niet missen. Het leuke aan onze cruises vinden wij altijd, dat je de gasten zo lekker ziet genieten, zij waaien echt even lekker uit. Uiteindelijk zit iedereen buiten op het zonnedek met roze wangetjes. Zelf vinden wij de Amsterdam-Cruise één van de mooiste, vooral omdat we ook langs het pittoreske dorpje, de Zaanse Schans, varen. Het leven op en rond het water heeft ons altijd al aangetrokken. Water is zeer rustgevend, je kunt uren kijken naar het bruisende leven in de haven. Al die mensen die met trots hun boot aanleggen in de haven en vervolgens languit op het achterdek aan een drankje zitten. Als wij een dagje vrij hebben, gaan wij zelf ook regelmatig met ons bootje varen op het Alkmaardermeer. We nemen de picknickmand mee, heerlijk ontspannen! Kortom, het is toch een voorrecht om Woltheus Cruises te kunnen voortzetten en meteen te mogen genieten van het prachtige leven op het water."

